

KRUP

NEWS



WINTER

GROEN



nr:1-'87.

1937-1987: sjocgroep 50 jaar!

COLOFON

De Kruipnieuws-Wintergroen is een comi-uitgave van de Sjoegroep (van de N.J.N.) en van de P.W.G. (van de A.C.J.N.).

Verschijnt 3 a 4 maal per jaar.

Redactieadres: Geertwillem Haarlemmer
Vos de wealstraat 30
6931 TW Westervoort
08303-14744

Administratie: Rorien Verbruggen
Lindenstraat 20
1015 KX Amsterdam
020-252704

VOORWOORDJE

Weer heeft de automatisering toegeslagen in de Sjoegroep! Voor je ligt het resultaat van ong. 2 weken typewerk. Wat kan je allemaal in deze Kruipnieuws-Wintergroen verwachten? Een stukje over zoutplanten, een stukje over de Koegelwieck en nog veel meer leuks, interessants en boeiends. Heb je ook zin om in dit fantastische blad een stukje te schrijven? Nou dat kan! Je moet dat dan wel voor 15 juni doen want dat is de copysluitingsdatum voor de volgende editie. Ook is er een gronisch tekort aan leuke plaatjes, zoals je ziet zijn er aardig wat in deze Kruipnieuws-Wintergroen verwerkt en dus raken ze op. Dus teken en stuur in! De plant op de voorplaat is Blauwgras (*Sesleria albicans*).

Groetjes van Loes en Geertwillem.

INHOUD

- blz.3 Het sociologenlied
- blz.4 Sjoegroep 50 jaar !
- blz.7 Methodiekenweekend van 23/24 november.
- blz.12 Zoutplanten in wegbermen, een nieuw fenomeen !
- blz.25 Struktuuronderzoek aan bossen in de Ardennen
- blz.35 Het ontstaan van een vegetatie.. De Koegelwieck.
- blz.40 Kruipgroentjes.

HET SOCIOLOGENLIED

Het sociologenlied werd gedeeltelijk gemaakt door Jules van Oostrom tijdens het pinksterkamp van D III en IV in mook 1 mei '37. en voltooid door Rita Jonker, Mies Reynen, Johan Schendelaar, Frans Stafleu en Victor Westhoff, op het 1e officiële weekend van de sjocgroep op tessel 23 en 24 oktober 1937 (zie j.g. 1 no 1 van Kruiplnieuws).

Het Sociologenlied:

wijs: De opperstuurman
("Komt, makkers, komt")

Je ziet op zondag van die rare mensen,
Die al dat mooie dennenbos de hele deag verwensen,
Maar zien ze in 't duin een plekje gras,
Dan zijn ze geweldig in hun sas,
Ze gaan er dan gauw een opname plegen
En liggen desnoods een uur in de regen.
Elk dennetje wordt uitgerukt
De kruidlaag die wordt platgedrukt } bis



Tenslotte stonden er nog slechts enkele sprietjes
Dat waren maar van die indringers en van die epiphietjes.
Die waren het aankijken toch niet waard
En dus was hun leven maar gespaard.
Ze hadden niet eens en cijfer gekregen,
En waren dus in het leven gebleven.
Hij had er maar eenmaal gerold. } bis
Toen was d'associatie gemold }



- EEN BES -

SJOCGROEP 50 JAAR I

Juni 1937: enkele enthousiaste sloccers, waaronder onze erevoorzitter Prof. Dr. Westhoff, besluiten in de jeugdherberg te Hortenhoef voortaan in groepsverband opnames te maken, over bospaadjes te kruipen, over duintoppen te huppelen en in trilvenen te soppen.

En zodoende werd gedurende het plantensociologisch weekend op 26 en 27 juni in de jeugdherberg "De Karekiet" de Sociologengroep, later Sjocgroep genoemd, opgericht.

Vanaf dat moment verschijnt het blad "Kruipnieuws" het orgaan voor allerhande sociologische discussies, theorieën, beschouwingen en gedachtenkronkels. Tevens worden regelmatig zgn. sociologenweekenden gehouden alwaar de geheimen der plantengemeenschappen onrafeld worden.

Uit het jubileumnummer van 1944:

"Na dit kamp (het paaskamp in Petten) en het reeds genoemde pinksterkamp in mook vatten Han Alta en ondergetekende het plan op, een plantesociologische werkgroep van N.J.N.-ers te stichten. De belangstelling was zoo levendig, de aanvragen om literatuur en inlichtingen waren zoo veelvuldig, de verzoeken tot het organiseren van speciale excursies zoo dringend, dat het alleszins gemotiveerd leek de naar sociologie dorstende bijeen te brengen. Weinig kan je immers als aspirant-socioloog op je eigen houtje bereiken; Het werken tezamen met meer ervarenen is althans in het begin zeer gewenscht.

Op 8 juni 1937 verscheen dan ook de historische convocatie "namens het Utrechtsche kader", die een aantal "enthousiaste plantesociologen of hen, die het hopen te worden uitnoodigden tot een weekend in Kortenhoeve op 26 en 27 juni. De opkomst overtrof de verwachtingen; bijna 30 N.J.N.-ers bestormden de j.h. de Karekiet en dartelden rond in "het hol", het rietland zorgvuldig vertrappend. Onder geanimeerde discussie maakten we enkele opnamen, waarvan slechts een van de Krabbescheer-Kikkerbeet associaties bewaard is gebleven; het seriewerk van latere jaren, waarbij de excursieleider een dozijn opnamen uit zijn mouw schudde onder het bewonderend gegaap der zwiigende menigte, was ons toen gelukkig nog vreemd (die periode schijnt nu weer voorbij te zijn). De oprichtings vergadering verliep tamelijk ongeregeld en notulen zijn er ook niet van bewaard gebleven, maar ik kan toch wel zeggen dat men zich van de normen van de N.J.N. niet zoo heel veel aantrok, blijkens het aannemen der bepaling, dat ook oud N.J.N.-ers actief lid was de sociologengroep konden worden (dit schaften we echter al spoedig weer af). Er werd besloten weekends en kampen te houden, een mededelingenblaadje op te richten, publicaties uit te geven een bibliotheek te verzamelen, in de grote plaatsen het vormen van sociologische kaders, theorie-avonden en excursies te bevorderen, en zelfs een sociologisch hebarium samen te stellen. Van al die plannen is alleen het laatste bij een plan gebleven, de rest is boven verwachting tot werkelijkheid geworden! Onder de sjoc werd een bestuur verkozen: Han Alta, Jacques Meltser admini-

strateur, Jules van Oostrom penningmeester en ondergetekende voorzitter. Jules trad al spoedig af en werd opgevolgd door An Haak, terwijl als redacteur K. Schendelaar in het bestuur werd opgenomen.

De zomerkampen brachten een pauze in het werk van de Sjocgroep, doch een hoogtepunt in de sociologie. Terschelling werd na van Dieren door de sociologen herontdekt. Onvergetelijk zullen voor velen de excursies zijn naar de Koegelwieck en Boschplaat, waar Rita specialiste bleek in het ontdekken van zeldzame "karaktersoorten" en die dank zij de overvloedige fourageering door den excursieleider eerst tegen of na taptoe terugkeerden.....

De herfst bracht het dubbele weekend 30-31 October te Petten en Lunteren, gewijd aan de "paddestoelen sociologie" zulks op een reeds uit 1935 daterende instigatie van Jan K. Hieraan vooraf ging een "voorweekend" op 23 en 24 October bij Rita op texel; dit diende volgens de convo om ons in de paddestoelensociologie in te werken maar bovendien hoopten vier corruptelingen hier eens gezellig samen uit te zijn. In de verwachting, dat toch niemand voor een weekend naar texel zou willen, hadden zij de deelname voor ieder opengesteld. Het kwaad strafte zichzelf; Frans Stafleu, toen een van geestdrift dampend jong broekje, dat al meer opnamen gemaakt had dan ik er in mijn leven maken zal, wou mee endaar was niets tegen te doen. Het weekend was er niet minder geslaagd om. In het eerste nummer van Kruijnieuws werd er een uitvoerig verslag van gegeven, waaruit kon blijken, dat we serius paddesloelen opnamen in het "dennebosch", op duinroosjeshelling, in buntgrasvallei en aan helmduinen pleegden. Ook ontstond op deze excursie het "sociologenlied", dat de redactie al elders in dit feestnummer heeft afgedrukt. Om verder dat Kruijnieuws te citeren; allereerst werd een feestmaal aangericht waarvoor het gevogelte der familie Jonker het leven had moeten laten (vegetariërs gelieven hier hun ogen te sluiten) om van de andere heerlijkheden maar te zwijgen; rijkelijk vloeyde hierbij het edele frambozensap. Bijna was er ook bloed gevloeyd.... (men zie verder het originele artikel).

In November verscheen het eerste nummer van Kruijnieuws, ongedateerd, doch fraai geïllustreerd, waarin behalve het genoemde verslag en het sjoclied een verhandeling over "paddestoelen sociologie", een artikel over het "muurpeperetum" (kringsvormige door meeuwen beïnvloede begroeing in een texelse duinvallei) en een zeer onbehoorlijke bladvulling opgenomen waren. Kort daarna lieten een tiental leden zich introduceren op den sociologendag te Utrecht; het was een vreemde sensatie voor de heeren van de Botanische vereeniging, toen daar voor het eerst een optocht van anoraks en bloote beenen binnentrok. Later is dat allemaal gewoon geworden; De N.J.N.-ers hebben geleerd zich normaal te kleden en de heeren zijn aan hen gewend geraakt." (Uit: Kruijnieuws 6e jaargang No 2; "Uit de Preahistorie van het kruipen". V. Westhof, blz. 6+7.)

Sedert haaroprichting heeft de Sjocgroep in al die 50 jaar heel wat afgesjocht en hebben tal van sjoccers hun bijdrage geleverd aan het voortbestaan en succes ervan: vele kampen werden georganiseerd, legio opnames in de excursieboekjes genoteerd en tigtal artikels van uiteenlopende aard vulden de

en tieltallen artikels van uiteenlopende aard vulden de Kruijnieuws. (Wat zeker niet inhoudt dat we aan het einde van ons latijn zijn!)

Natuurlijk mogen we deze mijlpaal en achterliggende gebeurtenissen niet onopgemerkt voorbij gaan. Een twwetel feestactiviteiten zullen dit jaar plaats vinden:

1) JUBILEUMKAMP te Egelshoek (nabij Loosdrecht) van 5 t/m 9 juni.

2) SYMPOSIUM te De Bilt op zaterdag 21 November (hierover volgt nader bericht).

Iklichtingen over beide activiteiten: Chris van der Have of Leendert Jan van der Ent 08370-17951.

Het Sjocbestuur

